



Nieuwsflits uit Nederland (2) - mei 2020

Deze Sathiko Sath nieuwsbrief bevat een link naar het nieuwe beleidsplan en vertelt wat over de laatste bestuurswissel.

Het beleidsplan 2020-2023 is klaar !

Het vorige beleidsplan was verouderd. In de afgelopen maand is er hard gewerkt om een nieuw plan op te stellen. Niet eenvoudig, want er is in de afgelopen jaren veel veranderd, zoals de financiële bronnen, steeds meer afgestudeerden, eisen van de overheid, projecten om onderwijs uit te breiden naar de dorpen etc.

Heel veel te lezen dus. maar gelukkig is er ook een samenvatting opgenomen :-)

<https://www.sathikosath.nl/over-sathiko-sath/beleidsplan/>

Bestuursveranderingen

Hilde Noë, een van de twee oprichters van Sathiko Sath, heeft na tien jaar afscheid genomen van het bestuur. Nou ja, afscheid Ze blijft de vergaderingen bijwonen als adviseur, als ons geheugen en geweten, samen met maatje Frans van Meerwijk.

Daar zijn wij heel erg blij mee. Zij kennen het land en onze mensen inmiddels zo goed, dat wij inmiddels bijna blind op hen kunnen vertrouwen.



Nieuw bestuurslid Eef de Boer

Sinds medio april van dit jaar ben ik als lid toegetreden tot het bestuur van Sathiko Sath. Mijn eigenlijke voornaam is Everard, maar niemand noemt mij zou. Eef is makkelijker en ook prima. Ik woon in Laren in het Gooi, ben getrouwd met Angelique en 59 jaar.

Reizen is echt een grote passie van ons. Eerst hebben Angelique en ik veel tochten gemaakt in Europa, vooral de Alpen waren favoriet waar we toppen beklommen en zware bergtochten maakten. Ongeveer 25 jaar geleden maakten we onze eerste verre reis, naar Egypte. Dat smaakte naar meer en met onze voorliefde voor de bergen was het plan om naar de Himalaya te gaan snel gemaakt. We kwamen op het spoor van HT Wandelreizen en maakten met hen een fantastische trekking in Nepal.

Daarmee was ook onze liefde voor Nepal geboren. Sindsdien komen we regelmatig terug in Nepal, dit land en de Nepali blijft ons enorm trekken. En altijd met HT Wandelreizen, een fijne organisatie waar we ook een band mee voelen. Toen ruim 10 jaar geleden vanuit de HT-gelederen een initiatief ontstond om kansarme kinderen hoogwaardig onderwijs te bieden, besloten wij dit initiatief te ondersteunen. De naam van dit initiatief: Sathiko Sath. Al vanaf het begin zijn wij dus donateurs en hebben de stichting op de voet gevolgd. Toen vorig jaar sponsorreizen werden georganiseerd in verband met het 10-jarig bestaan van Sathiko Sath, schreven wij daarvoor in. Zodoende maakte ik ook kennis met een aanzienlijk deel van het bestuur van Sathiko Sath, dat ook deelnam aan de tocht. En zo kwam het dat mij gevraagd werd of ik interesse had om bestuurslid te worden in de

stichting. Ik voelde me vereerd door dit voorstel, en na het meedraaien met enkele bestuursvergaderingen ben ik toegetreden tot het bestuur.

De komende tijd gaan we gebruiken om concreter te bepalen wat ik precies ga doen. Met mijn achtergrond als financial controller in het bedrijfsleven ligt ondersteuning van de financiën in het verlengde, alsmede beleidsmatige zaken. Maar het kan ook zo maar een andere kant op gaan, er is genoeg te doen heb ik al gemerkt het afgelopen half jaar en ik sta overal voor open.



**We hopen dat alle Sathiko Sath Vrienden nog steeds in goede gezondheid zijn;
in Nepal is er nog steeds een lockdown en is onze familie nog gezond.**

[Volg ons op Twitter](#) | [Like ons Facebook](#) | [Stuur naar een vriend](#)

Copyright © 2013 Sathiko Sath, All rights reserved.

Ons e-mailadres: info@sathikosath.nl



[afmelden voor de nieuwsbrief](#)