



Nieuwsflits uit Nepal (1) - mei 2018

Nieuwe ontwikkelingen in Nepal

In de ontwikkeling van een organisatie wordt soms iets nieuws bedacht dat op het eerste gezicht niet zo groots lijkt, maar wel leuk is en misschien meer effect kan hebben dan van tevoren bedacht. Dat gebeurt ook bij Sathiko Sath.

De club van oud-leerlingen van de SkS familie ('alumni')

Wanneer je als bezoeker het SkS-huis bezoekt, dan is het alsof je voor even opgenomen bent in één grote familie. Hoeveel sterker moet dat gevoel niet zijn wanneer je er jaren na elkaar woont, studeert en speelt? En hoe zou het zijn om na al die jaren dit thuis te verlaten om op eigen benen te gaan staan? Vanuit die gedachte organiseerden we in maart een kleine reünie van de tien jongeren (+ twee zonen van Kaji Sherpa), die in de afgelopen jaren het SEE (= *Secondary Education Exam*, het staatsexamen aan het einde van klas 10) behaalden. Zij blijken in verschillende richtingen uitgewaaierd.

Een viertal studeert verder op kosten van Sathiko Sath (klas 11+12 of hoger beroepsopleiding); zij voldeden aan de eisen die we stelden (de minimale score is *level A*). Anderen volg(d)en een kortere beroepsopleiding (software, schoonheidsspecialiste). Eentje haalde net genoeg punten om klas 11+12 te doen op kosten van Sathiko Sath, faalde, ging werken en haalde alsnog op eigen kracht het hoger middelbaar onderwijs. Hij gaat nu bestuurskunde studeren; een mooie illustratie van wilskracht, zeker ook geleerd van 'uncle' Ratna. Een aantal heeft besloten klas 11+12 op een andere school te doen waar de eisen wat lager liggen.



Hoe verschillend hun verhalen vaak zijn, het is wel opvallend hoe snel ze elkaar 'terugvinden', hoe ook de twee zonen van Kaji (strikt genomen horen ze niet bij Sathiko Sath en woonden ze ook nooit in het hostel) meteen een plekje hebben. We vroegen ze: kunnen jullie elkaar ondersteunen, kunnen jullie ook de kinderen die nu in het hostel wonen inspireren en helpen bij het maken van een studiekeuze of wat dan ook? Heeft een club van oud-leerlingen Sathiko Sath zin?

Antwoord, volmondig: JA.

In een mum van tijd werd een bestuur gevormd, werd bedacht om eens per maand bijeen te komen, werd ook besloten dat iedere week een van hen naar het hostel zou komen om met de jongere kinderen te praten - bijvoorbeeld over hun toekomstplannen -, samen dingen te ondernemen en te helpen waar nodig. Enthousiasme alom!

Extra toelichting

Zoals al een paar keer naar voren kwam, niet alleen in deze nieuwsflits, maar ook in die van december 2017, heeft Sathiko Sath besloten de kinderen van de op een HT-trekking omgekomen gids Kaji Sherpa in het studiefonds op te nemen. HT Wandelreizen heeft destijds eveneens een belangrijke bijdrage geleverd door hun reizigers te vragen om bij te dragen aan een soort 'leeffonds' voor de weduwe van Kaji. Een succesvolle actie. Dankzij dit goed beheerde fonds ontsnapt zij aan een leven in armoede.

Teach the Kids

In eerdere nieuwsberichten hebben we laten weten dat we, naast het bieden van goed onderwijs op de Little Angels' School (LAS) aan kansarme kinderen, ook onderwijzers in de dorpscholen willen ondersteunen (het zgn. *Teach The Teachers*-project). Zij hebben vaak een zeer gebrekkige opleiding. Navraag leerde ons dat er vooral behoefte is aan goed opgeleide leraren Engels.

De LAS kwam met een interessant idee.

Na het SEE-examen aan het einde van klas 10 en ook na klas 12, hebben leerlingen drie maanden vrij voordat ze verder gaan met een vervolgopleiding. Zij spreken en schrijven dan uitstekend Engels (dit hebben we weer eens kunnen vaststellen bij ons bezoek aan de LAS). Dus waarom de SkS-kinderen niet inzetten bij het lesgeven aan de kinderen op de lagere scholen in de dorpen, aangezien Engels nu een verplicht vak is vanaf de eerste klas?

De LAS stelde ook voor om de studenten een korte didactische opleiding te geven en ze te voorzien van het benodigde lesmateriaal.



Er zit nog een andere interessante kant aan dit voorstel. Als bestuur hebben we altijd in gedachten gehad dat de afgestudeerde kinderen, aangezien zij voor hun opleiding zo goed als niets hebben moeten betalen, iets terug moesten geven aan hun eigen (dorps)gemeenschap. Dit is een fantastische manier om dat oorspronkelijke plan handen en voeten te geven.

Help Sathiko Sath toekomst geven!

[Volg ons op Twitter](#) | [Like ons Facebook](#) | [Stuur naar een vriend](#)

Copyright © 2013 Sathiko Sath, All rights reserved.

Ons e-mailadres:
info@sathikosath.nl

MailChimp

[afmelden voor de nieuwsbrief](#)